

VRIJDAGBRIEF

KONINGIN EMMA SCHOOL

Jaargang 37 Nummer 12, 29 november 2018



Wo 5 december

Do 6 dec

Wo 19 dec

Vrij 21 dec

Er is er één jarig.....

School begint om 9.30 uur, inloop mogelijk vanaf 8.30 uur (en gewoon om 15.00 uur uit)

17.15 – 18.15 uur Kerstdiner voor alle groepen (tijden volgen) en kerstborrel voor ouders

Kerstviering leerling (zie verderop)

12.00 uur kerstvakantie begint!

Beste ouders/verzorgers,

Een weekbrief met een schat aan informatie. Belangrijk voor u, uw zoon/dochter en voor ons!

Opgelet!

Sinterklaas maakt dit jaar op 5 december op een bijzondere manier zijn entree bij ons op school. Hij heeft ons laten weten dat hij samen met zijn pieten in een luchtballon zal arriveren. Uiteraard gevuld met cadeautjes en pepernoten. Spannend...



Ook belangrijk...

Om de Sint goed te kunnen ontvangen, gaan wij met alle leerlingen rond het Roerdompplein staan.

Wij vragen u vriendelijk om geen auto's tussen 08.00 en 09.00 uur 's morgens te parkeren. Op deze manier kunnen de kinderen Sinterklaas goed zien.

Wij hebben ook de buurtbewoners gevraagd om tussen 08.00 en 09.00 uur 's morgens hun auto's ergens anders te parkeren. U kunt niet terecht op de lege plaatsen die hierdoor zullen ontstaan.

En om de kinderen en u een goed zicht te kunnen geven op de aankomst van de Sint en zijn Pieten willen we u vragen om de in de foto (links) aangegeven oranje plekken te gaan staan.



Nog 6 nachtjes slapen.....

Wat u verder echt moet weten voor 5 december:

- De schooltijden blijven deze dag hetzelfde als iedere andere woensdag.
- Alle kinderen gaan eerst naar hun eigen klas en van daaruit met hun leerkracht naar buiten. Om het voor de leerkrachten overzichtelijk te houden staan zij dan met hun eigen groep op de aangewezen plek.
- De kleuters en de kinderen uit groep 3 worden om 12.15 uur in hun eigen klas opgehaald.
- Rond 12.15 uur start de Pietenband. Wij hopen dat u erbij bent om er samen een feestje van te maken.
- De surprises van de groepen 5 t/m 8 moeten op 4 december na schooltijd al naar de klas gebracht worden.
- En voor donderdag 6 december? De deuren van de school zijn om 8.30 uur open, maar om 9.30 uur beginnen we echt.

De school is weer prachtig versierd in Sinterklaas stemming. De ouderraad is ondertussen alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de kerst. Wij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken!

OUDERS
GEZOCHT!

Op donderdag 6 december wordt de school versierd. Wij starten om 19.30 uur en zijn ongeveer 1,5 uur bezig, we hebben hier echt nog minimaal een tiental ouders voor nodig.

Op vrijdag 21 december wordt alles weer opgeruimd, dit gebeurt vanaf 8:30 uur en 10:30 uur tijdens school. We willen het opruimen namelijk aansluitend combineren met de kerstviering. Wij vragen dan heel graag een uurtje van uw tijd. U kunt zich aanmelden via ouderraad.kes@gmail.com.

En dan..... het Kerstfeest op de Koningin Emmaschool. Hetzelfde als andere jaren en toch anders.....



© Knappe Slagts - bakpa.nl/copy

Deze week de eerste belangrijke info. Natuurlijk houden we u de komende weken ook nog op de hoogte en kunt u altijd op onze website de Vrijdagbrief (op donderdag) teruglezen.

We vieren het Kerstfeest op school op woensdag 19 december:

- Er is inloop vanaf 17.00 uur.
- Om 17.15 uur start het Kerstfeest in de groep.
- Alle groepen vieren het feest in hun klas met het Kerstverhaal, Kerstliedjes en een buffet.

Het is traditie dat uw kind iets te eten meeneemt, dat gezamenlijk in de klas gegeten kan worden.

- U kunt zich inschrijven op de hapjeslijst in de klas van uw kind(eren), vanaf 6 december. Wilt u voor aanvang van de kerstviering, tegelijk met het brengen van uw kind(eren), de door u gemaakte hapjes (ongeveer voor de helft van de groep) afgeven in de klas. Alles natuurlijk gesneden en voorzien van opscheplepels, indien nodig. (Het is handig om uw schaal en lepel te voorzien van een naamsticker)
- Alle kinderen van groep 3 t/m 8 nemen op 19 december een bord, beker en bestek mee. Nadat uw kind(eren) in de klas gebracht is (zijn), is er een gezellig samenzijn voor de ouders, georganiseerd door de OR, op het voorplein.
- Alle kinderen worden gebracht via de (juiste) ingang die de kinderen altijd gebruiken.
- Bij de drie ingangen staan kinderkoortjes. Daar zijn ook de collectepunten voor ons goede doel: Stichting Jarige Job.
- Doordat een aantal collega's heeft geholpen om verjaardagsboxen te vullen, zijn we op het idee van dit goede doel gekomen. In Nederland zijn er duizenden kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren. Stichting Jarige Job maakt daar een einde aan. (<http://www.stichtingjarigejob.nl/>)

Wilt u er, samen met ons, voor zorgen dat er bij de ingangen geen opstoppingen ontstaan?! Dit i.v.m. de veiligheid.

- Om 18.15 uur worden alle kinderen uit de groepen **1 t/m 5** door één ouder in de klas opgehaald.
- De kinderen uit de groepen **6 t/m 8** worden om 18.30 uur door één ouder opgehaald. Als uw kind uit de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) alleen naar huis mag komen, wilt u dit dan kenbaar maken via een briefje of een mailtje bij de leerkracht van uw kind?

NB. Tijdens de kerstviering van de kinderen in het gebouw organiseert de Ouderraad voor u een 'kerstborrel' op het voorplein. In een latere weekbrief meer informatie. We kijken uit naar een intieme en sfeervolle Kerstviering.

Kerstviering op vrijdag 21 december:

Op vrijdag 21 december vieren we het Kerstfeest met de leerlingen in De Goede Herderkerk, Rechthuisstraat 9.

De groepen zijn verdeeld over twee vieringen:

- **van 9.00 uur tot 10.00 uur** zijn de groepen rood, groen, blauw, 3A, 4A, 4/5, 5A, 6A, 7A en 8A aan de beurt,
- **van 10.30 uur tot 11.30 uur** zijn de groepen geel, paars, 3B, 3C, 4B, 5B, 6B, 7B, 7C en 8B aan de beurt.

Samen met de leerkracht en begeleidende ouders lopen de kinderen naar de kerk. De groepen zitten met de leerkrachten vooraan.



Achter in de kerk is een aantal plaatsen voor ouders die hier graag bij willen zijn. Geef u snel op bij Nanda: nanda.klaassen@salomoscholen.nl) Wie het eerst komt.....

En dan tot slot:

Makkelijk lezen maakt lezen leuk! Vindt uw kind lezen moeilijk? De bibliotheek helpt!

Een op de tien kinderen heeft moeite met lezen, door bijvoorbeeld dyslexie, een leesachterstand of concentratieproblemen. Kinderen met leesproblemen vinden lezen meestal niet leuk, omdat het zoveel moeite kost. En als je ergens geen lol in hebt, doe je het liever niet! Zo blijft het leesprobleem bestaan. Terwijl kinderen zich later moeten redden in een wereld waarin bijna alles draait om lezen. Het is dus belangrijk dat lezen lukt en dat kinderen het leuk vinden.

Welke boeken zijn geschikt?

- Voorleesboeken: Leren lezen begint met voorlezen. Kinderen horen en leren dan nieuwe woorden en zinnen en ze doen ervaring op met (langere) teksten. Voorlezen blijft belangrijk, zeker als het zelf lezen niet zo gemakkelijk gaat.
- Spannende en leuke leesboeken: Boeken die vanaf de eerste bladzijde leuk, boeiend of spannend zijn. En natuurlijk makkelijk te lezen!
- Informatieve boeken: Kinderen met leesproblemen vinden het vaak fijn om deze boeken te lezen. Ze hebben namelijk weinig tekst, veel illustraties en duidelijke letters. Voor het maken van werkstukken of het voorbereiden van spreekbeurten, maar natuurlijk ook om gewoon lekker te lezen!

Zelf kiezen is belangrijk!

Kinderen vinden het fijn om hun boeken zelf te kiezen én het geeft hen meer leesmotivatie en leesplezier. Maar kinderen vinden het soms ook moeilijk om een boek te kiezen. We helpen hen daarbij in de bibliotheek of in de klas. En we leren hen een manier om zelf te beoordelen of een boek niet te moeilijk is: de vijfvingertest! Heeft u ze al zien hangen bij de boekenkasten?



Vijfvingertest

Leuk boek gevonden?
Misschien te moeilijk?

Doe de vijfvingertest!

1. Lees een bladzijde uit het boek.
2. Tel alle moeilijke woorden op je vingers.
3. Minder dan 5 vingers? Lezen maar!
4. Meer dan 5 vingers? Kies een ander boek en doe de test nog eens.

de Bibliotheek



Dat was het voor nu. Ik denk dat wij dit weekend ook maar onze schoen zetten, net als de kinderen vandaag. De Strooi Pieten zijn vanmiddag langs geweest, supergezellig, en weten dat we dat gaan doen.

Namens het nieuwsgierige team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie voor later een goed weekend toe en tot de volgende vrijdagbrief,

Vriendelijke groet
Nanda Klaassen

