

VRIJDAGBRIEF

KONINGIN EMMASCHOOL

Jaargang 36 Nummer 35, 15 juni 2018



AGENDA

Di 26 juni	Schoolreis groep 5 t/m 7
Di 3 en do 5 juli	Culturdagen, middag presentatie voor ouders
Wo 4 juli	Ouders huidige groepen 6 informatiebijeenkomst Uitstroomprofiel 8.30 uur aula
Do 12 en vrij 13 juli	Afscheid van de groepen 8
Di 17 juli	Wenmiddag groepen schooljaar 2018-2019

Beste ouders/verzorgers,

Dat was wel een feestje vorige week vrijdag op ons eigen plein. Bloemen, ijsjes en medailles. De sportieve wandelaars, groot en klein, werden als helden binnengehaald. Een eerste nieuwe opzet van de Avond4daagse, georganiseerd door de Ouderraad van onze school, mag wat mij betreft een succes genoemd worden. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Zo in de wandelgangen begreep ik dat er binnenkort naar uw mening gevraagd gaat worden zodat het draaiboek steeds scherper kan worden gemaakt. Nogmaals dank aan iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft. Niet in de laatste plaats alle kinderen die het zo goed gedaan hebben!



De laatste CITO-weeken van dit schooljaar zijn ingegaan. Iedereen is weer hard aan het werk (leerlingen én leerkrachten) om alle ontwikkelingen in kaart te brengen. Vrijdag 13 juli komen de resultaten mee naar huis!

Dat was het voor deze week. Kort maar krachtig. Volgende week weer verder. Namens mijn opgewekte collega's wens ik u en jullie allemaal opnieuw een ontspannen weekend toe, tot maandag en tot de volgende Vrijdagbrief,

Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen

NB. Zie ook een stukje ingezonden 'proza' van een aantal ouders (op eigen titel) hieronder aan de Vrijdagbrief.

Lente Rook

Rook die de Lentegeur van huis naar de Emmaschool verdringt...

Die Rook van verbrande sigaretten... een diepe zucht verradt mijn
ontevredenheid

Diep inhalerende zucht, bij de poorten van de school, met een bittere
Nicotine nasmaak

Zoveel illusies dat de aandacht via reclame of media campagnes zouden
helpen

Gaat het niet om onze kinderen en is het niet duidelijk dat wij als ouders een
voorbeeldfunctie hebben?

- groet van een groep ongeruste ouders die graag zien dat-
-er niet meer wordt gerookt voor de school-