

VRIJDAGBRIEF

KONINGIN EMMA SCHOOL

Jaargang 36 Nummer 17, 19 januari 2018



AGENDA

Vrijdag 9 februari	Rapporten mee
Wk 19-23 februari	Rapportgesprekken
Vrijdag 23 februari	12.00 uur start Voorjaarsvakantie (tot en met 4 maart)

Beste ouders/verzorgers,

De eerste CITO week zit er op. Geconcentreerde gezichten en rode konen.....er wordt hard gewerkt, en niet alleen door de leerlingen. Mijn collega's zetten alles in om één en ander goed te laten verlopen: nakijken, toetsgegevens invoeren, analyseren, groepsplannen én natuurlijk de rapporten schrijven. Wordt vervolgd.



Met het regenachtige én stormachtige weer van de laatste weken komen meerdere ouders met de auto. Begrijpelijk, maar dat zorgt er voor dat de verkeersregels weer wat strakker gehanteerd moeten worden. Niet zozeer omdat dat een hobby van ons is maar om er voor te zorgen dat alle leerlingen veilig naar school kunnen komen.



Een paar tips:

- Parkeer uw auto op een plek waar het is toegestaan (let goed op de verkeersborden).
- Laat uw zoon/dochter aan de stoepkant uit de auto stappen en kijk vooral goed uit met oversteken.
- En als u kort daarna meteen weg moet kijk dan extra uit voor alle ouders en leerlingen die naar de school toe lopen of fietsen.

Collega Fred en ondergetekende zullen met enige regelmaat buiten lopen (herkenbaar aan een geel veiligheidshes ☺). Spreek ons aan als u vragen heeft en soms zullen wij dat ook naar u toe doen. Dank, vooral namens de kinderen, voor alle medewerking!

Juf Florine heeft afgelopen week afscheid genomen van groep 7B en gaat volgende week naar Kenia. Vorige week heeft zij ons, als collega's, verteld wat zij daar gaat doen en wij hebben beloofd om haar daar bij te helpen. Allereerst hebben wij zelf een duit in het zakje gedaan en willen nu ons volgende ZENDINGSproject hier voor inzetten. Wat zij gaat doen in Kenia? Dat vertelt ze ons zelf:



“Vorige week heb ik groep 7 verlaten en ik zal deze week in het vliegtuig stappen. Voor 5 maanden zal ik mij gaan inzetten project in Nairobi, Kenia. Hier zal ik straatkinderen en -jongeren.

“Bosco Boys legt contact met wekelijks op dezelfde plek. Jongens op de straat achter zich willen



als vrijwilliger bij het Don Bosco gaan werken met

jongens op straat. Dit gebeurt die aangeven dat ze het leven laten zijn vervolgens welkom op

Don Bosco Langata, het rehabilitatiecentrum. Hier leren de jongens leven met een nieuwe structuur; ze moeten een regelmatig leven zonder drugs, lijm en geweld opbouwen. Wanneer de jongens bewezen hebben dat ze zijn veranderd mogen ze doorstromen naar het grote project; Bosco Boys Kuwinda. Dit project heeft als doel de jongens een thuis te bieden waar ze eten, drinken en kleding krijgen, een bed om in te slapen en naar school kunnen gaan. Er ligt een grote nadruk op de schoolgang omdat dit de jongens helpt naar een betere toekomst.”

Deze maanden zal ik met nog twee andere vrijwilligers de lokale staf van het project ondersteunen. Voornamelijk zullen we de vrije tijd van de kinderen in gaan vullen, zodat zij deze tijd niet zullen benutten om de straat weer op te gaan. Florine Stauttener. ”

Wij zouden graag een (kleine) bijdrage willen leveren voor de kinderen waarmee Florine de komende maanden mee aan het werk gaat, om hiervan materiaal of uitstapjes te kunnen financieren. Maar dat kunnen wij niet alleen.

Wilt u ons helpen? Dat kan!

De kinderen mogen vanaf komende maandag (22 januari) geld meenemen naar school en in de klas aan de leerkracht afgeven. Dit kan tot en met 20 mei. We gaan Florine vragen om ons af en toe iets te vertellen over hoe het met haar gaat én natuurlijk laat ik u weten hoeveel geld er opgehaald wordt. (zie ook bijlagen)

En tot slot een sportief onderwerp:



UITNODIGING INSCHRIJVING VOETBALTOERNOOI VOOR GROEP 3/4, 5/6 en 7/8

In de bijlagen vindt u een uitnodiging voor voetbaltoernooien voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8.

Vanaf nu is de inschrijving geopend op sport@kon-emmaschool.nl

Namens het hardwerkende team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een gezellig weekend en tot de volgende Vrijdagbrief,

Met vriendelijke groet,

Nanda Klaassen

P.S. **Welkom terug** Dionne en Marlies. Fijn dat jullie er weer zijn! Veel plezier in groep 8B!!