

# VRIJDAGBRIEF

## KONINGIN EMMA SCHOOL

Jaargang 36 Nummer 12 1 december 2017



### AGENDA

5 december Sinterklaasfeest - continuooster Ontvangen Sinterklaas rond 8.30 uur

6 december Inloop v.a. 8.30 uur – 9.30 uur starten

21 december Kerstviering 17.45 – 19.00 uur (zie verder in de vrijdagbrief)

Beste ouders/verzorgers,

**Dat zijn nog eens feestelijke weken.** Blij en mooie activiteiten om met verlangen naar uit te kijken of in het nu van te genieten. Zag gisteren dat Sinterklaas ook in alle geheimzinnigheid zaken aan het voorbereiden is. Hoop dat wij dinsdag samen met Sint de ontknoping mogen beleven.



Heeft u/hebben jullie ook al die mooie tekeningen gezien in het Piethuis. Denk dat Sinterklaas heel erg veel van mooie tekeningen houdt. We gaan het dinsdag aan hem vragen.

**Maar eerst even terugkijken:**

**Vrijdag 24 november was een bijzondere dag** voor groep 6a! We vierden de 50<sup>e</sup> verjaardag van juf Margreet en de wethouder van onderwijs kwam de tweede prijs in een tekenwedstrijd uitreiken aan Bjorn. Hij had een nieuw schild van Haarlem ontworpen met het "Droste effect"erin.



**Hoor wie klopt daar kinderen.....**Maandagmiddag 27 november: twee Pieten in de school. Wat een gezelligheid. We komen in de stemming. 😊





**Sinterklaasje bonne, bonne, bonne**.....Woensdag 29 november: we mogen onze schoenen zetten. Wat is dat toch altijd spannend!!! Nog één nachtje.....

**Daar wordt aan de deur geklopt**..... En ja hoor. Donderdag 30 november: De Pieten laten weer goed zien dat ze vannacht geweest zijn. Een rommeltje in de klassen, tafeltjes en stoelen verstopt, schoenen weg. Maar....

uiteindelijk vonden we toch de verrassing die daar bij hoorde.

**Jarig:** en dan ben ik ook nog jarig op de 30<sup>e</sup>. Wat hebben mijn collega's en de kinderen mij verrast. Ik kan er niet om heen dat ik gisteren 60 ben geworden. Gezongen, getrakteerd en felicitaties ontvangen. Wat een feest! Die glimlach laat ik voorlopig niet meer los.



**En dan.....straks de overgang naar het kerstfeest, daar roepen we ook uw hulp bij in:**



We vieren Kerst met de hele school op **donderdag 21 december**. Alle groepen vieren het feest in hun eigen klas met het Kerstverhaal, Kerstliedjes en een buffet.

Het is de bedoeling dat uw kind iets te eten meeneemt, dat gezamenlijk in de klas gegeten kan worden. U kunt zich inschrijven op de hapjeslijst vanaf **6-12** in de klas van uw kind(eren).

Voor aanvang van de Kerstviering kan één van de ouders, tegelijk met het brengen van uw kind(eren), de door u gemaakte hapjes (niet teveel, bijvoorbeeld voor de helft van de groep) afgeven in de klas.

De kleuterouders mogen desgewenst de eerste twee liedjes van de viering meemaken.

Voor alle ouders is er de mogelijkheid om in de tussentijd (kinderen eten in de klas) op het schoolplein te genieten van een drankje en een hapje. De Ouderraad heeft besloten om dit te organiseren. Dat wordt vast en zeker heel gezellig.

Alles moet gesneden zijn en voorzien van opscheplepels, indien nodig.

Het is handig om uw schaal en lepel te voorzien van een naamsticker. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 moeten op 21 december een bord, beker en bestek meenemen.

*Tijden voor het Kerstfeest:*

**17.30 uur**                      **inloop**

**17.45-19.00 uur**            **Kerstviering in de klas.**

Alle kinderen worden gebracht via de ingang die de kinderen altijd gebruiken: de kleuters via de kleuteringang of de hoofdingang, de groepen 4 en 7 via het achterplein en de groepen 3,5,6 en 8 via het voorplein.

*Wilt u er samen voor zorgen dat er bij de ingangen geen opstoppingen ontstaan?!*

Om 19 uur worden de kinderen van de groepen 1 t/m 4 in de klas door één ouder opgehaald.

We houden de gangen vanwege het kerstfeest in alle klassen graag zo lang mogelijk rustig. Daarom kunt u om 19 uur naar binnen om uw kind(eren) op te halen.

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen zelf via de gebruikelijke uitgang naar buiten. Als uw kind uit de bovenbouw alleen naar huis mag komen, wilt u dit dan kenbaar maken via een briefje of mailtje bij de leerkracht van uw kind?

We hopen er met elkaar in de klassen een intieme en sfeervolle Kerstviering van te maken.

Om een gezellige sfeer op het schoolplein te creëren, zullen er dit jaar 3 koortjes bij de ingangen staan om iedereen te verwelkomen met kerstliedjes. Daar vindt u ook de collectepunten voor ons goede doel: de wederopbouw van Sint Maarten.



**Voor het lichtpad** naar de koortjes toe hebben we een flink aantal nieuwe glazen potjes (zonder etiket) nodig. Hierbij kunnen wij uw hulp goed bij gebruiken! Helpt u ons met het verzamelen? De potjes kunt u inleveren bij de leerkracht van de groep van uw kind(eren).

**Dat was het voor deze week.** Namens mijn feestelijke collega's wens ik u en jullie allen een mooi weekend toe, tot de volgende Vrijdagbrief én..... tot dinsdagochtend!!!

Met vriendelijke groet,

Nanda Klaassen